

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Sam Bastiaens
Prinsenhof 46
9000 Gent

Redactie

Febe Declercq
Amicale Ree

Januari 2020
Februari 2020
Maart 2020
April 2020



Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



Wat zijn de eerste twee maanden van het scoutsjaar weer uiterst snel voorbij gegaan. Bij de eerste vergadering konden we rekenen op een uitstekende opkomst tijdens onze eerste openingsdrink. Het initiatief, dat op heel korte tijd op poten werd gesteld, werd enorm gesmaakt en krijgt volgend jaar zeker navolging!

Na een inlooperperiode van een dikke maand, met daarin ook Saamdagen, is onze nieuwe leiding volledig geïntegreerd in de leidersploeg. Om al enkele zaken kort te sluiten en wat bij te sturen hier en daar, hielden we in oktober een leidersweekend opdat iedereen perfect klaar zou zijn voor het kamp. Want zoals de traditie het voorschrijft, vertrokken we de eerste zaterdag van de herfstvakantie op kamp. Zoals velen van jullie konden vaststellen, hadden we een recordaantal inschrijvingen. We boekten meer dan 140 plaatsen op de bus en dat bleek maar nipt voldoende. De bus was zo groot dat hij de volledige parking nodig had om te kunnen vertrekken. Niet veel tijd om uit te wuiven dus.

De verplaatsing naar een nieuw kampterrein is steeds een spannende onderneming. Hoewel alles reeds lang was vastgelegd en onderzocht (we zijn hier reeds een jaar mee bezig), is het toch altijd afwachten wat het zal geven met al die enthousiaste zwaluwen. Bij het avondeten wist ik het echter zeker "dit komt goed, dit komt heel goed". De laatste slierten spaghetti die naar binnen worden gewerkt en niet veel later een volledige eenheid die uit volle borst het zwaluwlied zingt met de hand op het hart, het kamp is nu al geslaagd! De weergoden waren ons weer enorm gunstig gezind. De vooraf tot in detail uitgewerkte programma's konden van begin tot einde worden uitgevoerd, geen enkele verplaatsing moest gemaakt worden naar het dichtst bijzijnde ziekenhuis en verschillende teerpoten gingen met 5 keer zoveel vriendjes naar huis als dat ze waren vertrokken.

Het uiterst geslaagde herfstkamp doet weer verlangen naar meer! Bij het ter persen gaan van dit boekje zijn we namelijk ook volop bezig met de voorbereidingen van de spaghettiavond, de ontvangst van Sinterklaas en het verdelen van de wijn voor Kerstmis.

Deze wijnverkoop blijft van vitaal belang voor onze vereniging. Dankzij de steun die we ophalen met deze actie zijn we in staat om vooruit te blijven kijken. Zo plannen we nog steeds vervanging van enkele containers door een vaste constructie, kopen we regelmatig nieuw spelmateriaal aan en waren we in staat om vorig jaar zonnepanelen te installeren.

Wat het terrein betreft, staat De Zwaluw ook voor een heel belangrijke periode. Voor zij die niet op de hoogte zijn: de R4 tussen Vinderhoute en Zelzate wordt volledig heraangelegd en ook wij worden betrokken in dit project. Het staat buiten keif dat deze heraanleg serieus zal wegen op onze werking de volgende jaren en ook financiële uitdagingen met zich zal meebrengen. Dit project wordt heel nauwgezet opgevolgd door voornamelijk Baribal, Forel en ikzelf. Zodra hier erg concrete informatie rond kan gegeven worden, kom ik hier zeker op terug.

Terwijl De Zwaluw op volle toeren draait, begint ook de stamwerking echt op gang te komen. Na hun zeer geslaagde trektocht in Italië in september, kon De Zwaluw rekenen op meer dan genoeg stamleden op herfstkamp, organiseren ze binnenkort hun eerste foudertuif en plannen ze verder in het jaar ook nog een dropping en activiteiten tijdens de kampen.

Om mijn hoekje af te sluiten, kijk ik al eens naar wat 2020 voor ons in petto heeft. Zo hebben de seniors in januari en februari stage zodat de toekomst van De Zwaluw verzekerd blijft, organiseren diezelfde seniors een fuif ten voordele van hun buitenlandse reis in april en organiseren de verkenners een quiz om de intellectueel in onszelf boven te halen. Bovendien trekt de leiding net voor het paaskamp nogmaals op leidersweekend om ook van dat kamp weer een enorm succes te maken.

Kortom weer heel wat op de planning, ik kan al niet wachten om erin te vliegen!!

Stevige linker en tot binnenkort,

Actieve Fret

Sam Bastiaens – Eenheidsleider

fret@dezwaluw.org

0484/03.09.64

Planning

Wijnverkoop

Zoals elk jaar organiseren wij opnieuw een wijnverkoop! Op die manier kunnen wij het inschrijvingsgeld zo laag mogelijk houden, maar ook spelmateriaal aankopen en dergelijke. Redenen genoeg om wijn te kopen dus!

We gaan ervan uit dat elk lid ongeveer 6 flessen wijn verkoopt. Net als vorig jaar voorzien we prijzen voor de beste verkopers!

Ons assortiment wijnen en cava werd dit jaar volledig vernieuwd. Alle details over de wijnen kunnen jullie terugvinden in de folder op de site. Je kan de bestelling doorgeven door het bedrag over te schrijven op onze rekening: BE40 0014 9451 4463, met duidelijke vermelding van de hoeveelheden wijn of cava. Op een vergadering kan u altijd cash betalen bij Fret of Dingo.

Indien de wijn vóór 2 december besteld wordt, kan hij nog geleverd worden op 14 december, de laatste vergadering voor de feestdagen. Op 14 december ten laatste zouden wij ook graag alle eerste bestellingen afronden. De wijnen kunnen echter het ganse jaar bijbesteld worden.

Bedankt voor jullie medewerking!

Tweede eetfestijn

Op **14 maart 2020** houden we ons tweede eetfestijn van het jaar: net als vorig jaar een vol-au-vent-avond! Duid deze datum maar al aan in je agenda, want onze knappe obers en barmannen staan al voor jullie klaar.

Leidersweekend

Van vrijdag **27 maart tot zondag 29 maart 2020** trekken we er met **de seniors en leiding** op uit voor het tweede leidersweekend van dit scoutsjaar. Tijdens dit educatieve weekend leren we omgaan met maatschappelijke thema's, oefenen we onze leiderscapaciteiten en wisselen we ervaring uit. Dit jaar gaan verkennen we The Far West: Veurne! De kostprijs voor het weekend bedraagt **€30**. Bijkomstige info volgt!

Paaskamp

Omdat we ons daar in de herfstvakantie zo vermaakt hebben, trekken we voor het paaskamp opnieuw naar Bekkevoort! Het paaskamp gaat door van **zaterdag 4 april tot woensdag 8 april 2020**. Ook dit kamp bedraagt **€80**, indien het voor 21 maart betaald is, of €90 erna. Betalen kan voor of na elke vergadering bij de eenheidsleiding of (bij voorkeur) via overschrijving op het rekeningnummer BE40001494514463 met vermelding "Paaskamp + naam kind". Alle nodige informatie wordt tijdig meegedeeld in de kampfolder.

Groot kamp

Nu we toch bezig zijn bieden we jullie ook al wat informatie over het groot kamp in de zomer van 2020.

Periode:

- *1^e periode*: van maandag 27 juli tot en met donderdag 13 augustus.

Voor: leiders, seniors, VG's, PL's & HPL's van de JVG's(*) en stam.

Prijs: **€210** indien ingeschreven vóór 16 juli, **€220** erna

(*) komen terug samen met de andere JVG's op woensdag 12 augustus!

- *2^e periode*: van zondag 2 augustus tot en met woensdag 12 augustus.

Voor: teerpoten, wolven en een deel van de JVG's.

Prijs: **€160** indien ingeschreven vóór 14 juli, **€170** erna

Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel

Inschrijven kan op elke vergadering bij de eenheidsleiding, of bij voorkeur via overschrijving met vermelding "Groot kamp + naam kind" op rekeningnummer BE40001494514463.

Artikel Stam Herfstkamp 2019

De Stamie

Beste lezer,
Graag verwelkomen we jullie bij onze nieuwe kamp-krant "De Stamie"!!

De Stamie is een unieke krant die die je dichtert brengt bij het "echte" stamleven.
Reporter: onvoorspelbare Beo

Nieuw stamlid ?

Op zaterdag 26 oktober vertrok de stam van de Zwaluw vol enthousiasme op Herfstkamp. Aangekomen op het nieuwe terrein begonnen de ijverige stammers direct werk te verzetten, alle kookspullen werden uitgeladen uit de camion en geordend in de nieuwe keuken.

Iedereen was zeer geconcentreerd bezig maar deze concentratie werd rap verstoord door een opmerkelijk persoon. Uit het niets stonden ze plots met een extra man in de keuken.

Wie o wie was deze onbekende man?

Al snel ging **Impala** op onderzoek uit. Uiteindelijk bleek deze mysterieuze man **Frank de buschauffeur** te zijn!!

Impala nam Frank direct onder haar vleugels en leerde hem uien pellen en wortels snijden. Deze man had ongetwijfeld de tijd van zijn leven.

Spijtig genoeg kon Frank niet lang blijven en moesten we na een dag al afscheid nemen van ons nieuw stamlid. Misschien dat hij volgend jaar ons team wel wil komen versterken ?

VERKIEZINGEN:

*EEN NIEUW SCOUTSJAAR, EEN NIEUWE STAMCHEF.
GRAAG LATEN WE JULLIE OP DEMOCRATISCHE WIJZE BESLISSEN WIE DE LASTIGE TAAK VAN STAMCHEF OP ZICH MAG NEMEN. (OMCIRKEL WIE JIJ DE BESTE STAMCHEF VINDT)*

KADIDATEN:



HERT



IMPALA



WEZEL

De rode tape strijd

Zondagmiddag zat de stam zoals gewoonlijk op hun gemak groentjes te snijden in de keuken. Iedereen was goed gezind en de sfeer zat bijzonder goed. Deze goede sfeer werd al rap verpest toen leidster **Sitta** zonder pardon het stamterrein (de keuken) betrad. Natuurlijk werd ze hier op aangesproken en ze beloofde ons niet meer te komen storen. Maar nog geen uur later stond leidster Sitta alweer op ons heilig terrein, de boodschap was duidelijk niet overkomen.

Hunkerend naar wat eigen ruimte besloten stamleden **Impala** en **Beo** dat de maat vol was. Met rode tape gingen ze net zoals een hond hun terrein gaan afbakenen. Zo kreeg de stam een eigen kamer, wc, douche, lavabo, spiegel en zelfs een eigen zetel. Niet alle leiders waren gediend met de afbakening, maar dat kon de stam geen worst schelen.



(Leidster **Ree** die de afbakening ontdekt)

Wereldrecord: Hoogste bouillon-toren

Stamleden **Hert**, **Grizzly** en **Beo** hebben het wereldrecord Bouillon-toren op Maandag 28 oktober omstreeks 4 uur verbroken.

De toren werd gemaakt uit groenbouillon blokjes van het merk "everyday".

De toren bevat 10 blokjes en werd gebouwd op maar liefst 5 minuten.

Proficiat!



Quizvraag:

Hoeveel functionerende vingers heeft stamlid Beo nog overgehouden na het herfstkamp?

- a. 10 vingers
- b. 9 vingers
- c. 8 vingers

(antwoord = c: De eerste vinger verloor ze bij het snijden van wortels, de tweede vinger verloor ze bij het snijden van courgette)

Activiteit van het kamp:**Rijstlimbo****Lied van het Kamp:**

Hoe het danst

Marco Borsato

Reclame voor de (F)ouderfuif:

Beste ouders,

Jaar in, jaar uit organiseren wij als leiders zaterdagen boordevol entertainment voor jullie kinderen, zodanig dat ze even niet aan het lastige schoolleven(tje) moeten denken. Daarnaast krijgen ze ook nog eens 3 fantastische kampen voorgeschoteld, waar het niveau van plezier nog een stuk de hoogte wordt in geschoten, om die o zo vervelende vakanties te kunnen overbruggen.

Al onze aandacht gaat dus naar hen, terwijl jullie zich thuis mogen afbeulen om het boeltje op de rails te houden. Tijd dat er eens aan jullie gedacht wordt dus, tijd om zelf eens wat lol te trappen!

De Stam heeft zich daarom kandidaat gesteld om voor jullie een avondfeest met de betere foute muziek te organiseren, de F-



OUDERFUIF!

Deze eerste editie zal plaatsvinden op vrijdagavond 22 november in ons lokaal in Wondelgem, alwaar de deuren zullen openzwaaien vanaf 20h30. Er is geen dresscode, integendeel, de vestimentaire keuzes mogen zo fout zijn als de muziek. En voor de vroege vogels, tussen 21h en 22h, is er een Happy Hour voorzien (hoezee!).



Artikel Teerpooten Herfstkamp 2019

Zaterdag 26 oktober

Al heel vroeg in de ochtend stonden de Teerpootjes en leiding klaar om op kamp te vertrekken. Nadat de valiezen ingeladen waren en iedereen afscheid had genomen van mama en papa konden we eindelijk vertrekken. Een lange busrit later kwamen we aan in Bekkevoort. Iedereen installeerde zich en dan konden we genieten van ons lekkere lunchpakket, terwijl we luisterden naar de kampwenken, want natuurlijk is er geen kamp zonder dat er een paar regels zijn. Na een uitgebreide rondleiding en een lange siësta was het tijd voor het eerste middagspel. De Teerpootjes moesten om



ter mooist een dierentuin maken met dieren die ze konden verdienen door opdrachtjes te doen. Het was spannend, maar de mooiste dierentuin werd uiteindelijk gemaakt door het groepje van **Rune Branswijk**, **Mia De Ketelaere**, **Driss Vandekerckhove** en **Lise Verwest**. Na dit intensieve spel konden we genieten van een welverdiend vieruurtje en om de tijd te vullen tot aan het avondeten leerden we nog onze veters strikken en speelden we nog enkele kleine spelletjes. Tijdens het avondspel werden **Anna** en **Paulien Fransoo** ontvoerd door de hyena's uit 'The Lion King'. Gelukkig konden de Teerpooten Scar op het einde verslaan om hun vriendinnetjes terug te krijgen. Na deze eerste lange dag was het tijd om naar bed te gaan.

Zondag 27 oktober

"Opstaan!" De Teerpooten werden gewekt door **Marala**, maar ze was niet zo blij want de Teerpooten waren al vroeg in de ochtend beginnen praten. Hierdoor moesten ze zoals afgesproken een rondje rond de weide lopen. Na het harde lopen en een vermoeiende turnles gingen we ontbijten. Hierna maakten we onze inspectie en deden we een morele opvoeding waarbij de Teerpootjes de moraal uit verschillende sprookjes moesten halen. Toen iedereen genoeg had van al dat denken gingen we middageten en konden we uitrusten tijdens de uitgebreide siësta waarbij veel

Teerpoten een tekeningen maakten voor hun mama en papa. **Marcel Verborgt**, die later kwam omdat hij ziek was, was ondertussen ook aangekomen op het terrein. Nu iedereen uitgerust was konden de Teerpoten aan het middagspel beginnen. Ze moesten beslissen wie de mooiste en beste prinses was. De Teerpoten kregen allemaal een prinses aangewezen en moesten samen met haar een mooi kasteel maken met Duplo. Uiteindelijk was Rapunzel de winnaar met **Paulien Fransoo** en **Bent Mahieu** als haar helpers. Na het vieruurtje gingen de Teerpoten zich wassen, hierbij was er vooral bij de meisjes veel ambiance met muziek en dansende Teerpoten. Toen iedereen proper gewassen was, konden de Teerpoten hun voetjes onder tafel schuiven en genieten van het eten. Na de maaltijd werd er een verhaaltje voorgelezen door **Rikki-Tikki-Tavi**, in het verhaaltje had Roodkapje de wolf doodgeschoten en had ze van één van de drie biggetjes een roze handtas gemaakt, de Teerpootjes waren hierdoor zo



boos dat de jacht op Roodkapje begon. Ze konden Roodkapje overmeesteren en het biggetje weer tot leven wekken en dan was het weer tijd voor de Teerpootjes om te gaan slapen. Jammer genoeg moesten we toen ook afscheid nemen van **Raksha**.

Maandag 28 oktober

“Wakker worden!”, riep **Marala** weer. Deze keer waren de Teerpoten stil gebleven in de ochtend dus moesten ze niet lopen. We deden gewoon een korte turnles om de dag te starten. Na het ontbijt en de inspectie hielpen **Mia De Ketelaere**, **Paulien Fransoo** en **Suzanne Pauwels Sahi** met het kuisen van

de gang en de wc's. Vandaag was het de dag van de sportproeven waarin de Teerpoten konden bewijzen hoe sportief ze waren. De winnaars bij verspringen waren **Bent Schuermans** en **Marcel Verborgt** terwijl **Finn Dezutter** en **Mia De Ketelaere** sprongen het hoogst. Iedereen was een beetje moe dus na het middagmaal hielden we een lange siësta! Tijdens het middagspel moesten de teerpoten Thor helpen zijn hamer terug te vinden. Dit deden ze door opdrachten uit te voeren bij andere superhelden en door trollen te verslaan. De teerpoten vonden gelukkig Thor zijn hamer terug en aten een lekker vieruurtje. Na nog enkel kleine spelletjes was het alweer tijd om zich te wassen, verse kleren aan te doen en aan tafel te schuiven voor het avondeten. In de avond kwam Mega Mindy aanlopen en vertelde ze dat Opa Fonkel ontvoerd was. De Teerpoten moesten opdrachten doen om hem te kunnen bevrijden. Gelukkig kregen

ze hulp van een paar Wolven zodat ze hem rapper konden bevrijden. Dit duurde toch langer dan verwacht waardoor we een wedstrijdje 'om ter snelst in bed' deden. **Bent Mahieu** won deze wedstrijd.

Dinsdag 29 oktober

"Goedemorgen Teerpoten", riep **Sahi**. De teerpoten werden langzaam wakker met een toffe turnles van **Hathi**. Na een lekker ontbijt met brood en veel fruit maakten de teerpoten hun inspectie. We begonnen de voormiddag rustig met het in elkaar knutselen van onze eigen planeten. Er werden erg mooie planeten gemaakt, maar **Wannes De Coensel** sprong er toch bovenuit. Na het schilderen en het middageten werden de Teerpoten verrast door het ruimtewezen 'E.T.' en zijn vriend 'Elliot'. Zij hadden hulp nodig want E.T. was ziek en moest genezen worden om terug te keren naar zijn planeet. De Teerpoten deden opdrachten met verf, bloem en water waardoor vooral **Wannes De Coensel** en **Suzanne Pauwels** tot achter hun oren en van kop tot teen onder de verf en bloem zaten. Gelukkig konden ze zich na het vieruurtje nog eens wassen. Tijdens de kleine spelletjes had iedereen veel plezier, vooral **Suzanne Allegaert** amuseerde zich heel hard. We aten avondeten en deden nog een toffe zangles en dan was het al tijd voor het laatste avondspel. De Teerpoten moesten de Minions helpen de maan terug groot te maken, want Gru had deze laten krimpen. Door dokter Nefario en een paarse Minion te verslaan konden ze Gru overhalen om de maan terug op zijn plaats te zetten en ze leerden ook nog een woordje Spaans van de Minions. Nu de Teerpoten wisten dat de maan weer aan de hemel staat konden ze gerust gaan slapen.



Woensdag 30 oktober

Opstaan! Klonk het voor de laatste keer. Vandaag was de dag dat we naar huis gingen en onze mama en papa terug konden zien. We schoven onze beentjes onder de tafel en genoten van een lekker ontbijt. Terwijl de leiding het gebouw begon te kuisen speelden de Teerpootjes buiten enkele spelletjes. Dat was voor **Sooi Canters-El Khadraoui** wel even lastig, want het was erg koud met een korte broek. Gelukkig stond zijn valies niet te ver weg en kon hij er nog een lange broek en jas uithalen. De bussen werden ingeladen en we keerden terug huiswaarts. De busrit ging snel voorbij want we

konden naar de film Mathilda kijken. Bij aankomst werden er grote knuffels uitgedeeld en vele avonturen van kamp verteld aan de ouders.

We hebben veel plezier gehad op kamp en ik zou graag de eenheidsleiding willen bedanken voor het geslaagde kamp en de stam voor het lekkere eten.

Uw reporter ter plaatse

Sahi

Uitgelaten Stokstaartje

De teerpotenleiding

Raksha – Rustige koedoe

Marala – Bescheiden Sika

Sahi – Uitgelaten Stokstaartje

Ko – Goedlachse Hoopoe

Chikaï – Ondeugende Alpaca

Rikki-Tikki-Tavi – Jolige Kapucijnaap

Hathi – Onbevangen Gnoe

Mang – Aanwezige Jacana

Kigo – Flegmatieke Emoe



Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve **Raksha** te verwittigen via e-mail op koedoe@dezwaluw.org of telefonisch op het nummer 0470/53.87.42

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

Zaterdag 23 november 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we gezellig binnen knutselen en spelletjes spelen zodat de herfst ons niet te pakken kan krijgen. Breng €1 mee voor een drankje en koekje en een regenjas.

Zaterdag 30 november 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 7 december 2019, 10u00 tot 17u30

Hoor wie klopt daar kinderen? Ik hoop dat iedereen het voorbije jaar braaf is geweest, zodat we vandaag niet in de zak van Piet belanden. Breng allemaal €1 voor een koekje en drankje, een regenjas en je mooiste glimlach voor Sinterklaas mee.

Zaterdag 14 december 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we ons behoeden voor het koude weer en kijken we gezellig samen een film. Breng €1 voor een drankje en/of koekje en een regenjas bij slecht weer mee.

Zaterdag 21 december 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 28 december 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 4 januari 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 11 januari 2020, 14u00 tot 17u30

Joehoe!! Onze aardbol is alweer een jaartje ouder en dat vieren we vandaag met een betoverende nieuwjaarsreceptie. Vergeet je €1 voor een drankje en of/koekje en je regenjas niet.

Zaterdag 18 januari 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag spelen we samen superwijze spelletjes en vergeten jullie zeker niet om €1 voor een drankje en/of koekje en een regenjas mee te nemen.

Zaterdag 25 januari 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 1 februari 2020, 10u00 tot 17u30

Hopelijk hebben jullie allemaal een perfect evenwicht en kunnen jullie jezelf rechtop houden op het gladde ijs van de schaatsbaan! Breng **€6,00** mee voor de toegang tot de ijsbaan en een koekje en/of drankje. En vergeet zeker jullie lunchpakket, **handschoenen** en een jas voor op de schaatsbaan niet mee te nemen.

Zaterdag 8 februari 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag spelen we samen gezelschapsspelletjes zodat we kunnen negeren dat het buiten nog lang geen lente is. Breng €1 voor een drankje en/of koekje en een regenjas mee.

Zaterdag 15 februari 2020, 14u00 tot 17u30

We halen vandaag bij het knutselen de creatieveling in onszelf naar boven! Breng €1 voor een koekje en/of drankje en je regenjas mee.

Zaterdag 22 februari 2020, 14u00 tot 17u30

We leren vandaag de teerpooteisen en het jungleverhaal. We spelen natuurlijk ook vandaag weer superleuke spelletjes. Vergeet jullie €1 voor een drankje en/of koekje en jullie regenjas bij slecht weer niet.

Zaterdag 29 februari 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 7 maart 2020, 10u00 tot 17u30

Ik denk dat de mama's/papa's/oma's en opa's blij zullen zijn als jullie hun vertellen dat jullie vandaag zullen koken! Een helpend (kinder)handje is altijd handig in de keuken. Breng jullie regenjas, lunchpakket en €1 voor een drankje en/of koekje mee.

Zaterdag 14 maart 2020, 14u00 tot 17u00!

Haal jullie dansbottinen maar boven, want vandaag gaan we leren volksdansen. Breng jullie regenjas en €1 voor een koekje en drankje mee

Vandaag stoppen we een half uurtje vroeger zodat de leiding kan meehelpen met de laatste voorbereidingen voor de vol-au-ventavond.

Zaterdag 21 maart 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag spelen we toerist in eigen stad en gaan we luisteren naar een zéééér interessante gidsing door Gent die de leiding heeft voorbereid. En we gaan natuurlijk ook leuke spelletjes spelen. Breng €1 voor een drankje en/of koekje en zeker een regenjas mee.

Zaterdag 28 maart 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 4 april 2020 tot woensdag 8 april 2020

WAT??!! Is het al tijd voor weer een superkwalikwantiviaextraquasiotisch paaskamp? Verdere informatie kan je in de kampfolder vinden.

Zaterdag 11 april 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 18 april 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 25 april 2020, 10u00 tot 17u30

Het is nog net iets te vroeg in het jaar om buiten te gaan zwemmen, maar dat houdt ons niet tegen om dit binnen wel te doen! Breng zeker je **zwemgerief, €6,00**, je tramkaart of geld voor het openbaar vervoer, €1 voor een koekje en/of drankje, je lunchpakket en je regenjas mee.

Zaterdag 2 mei 2020, 10u00 tot 17u30

Vandaag gaan we (hopelijk) wat kunnen genieten van de lente en trekken we samen richting de blaarmeersen om daar allerlei leuke spelletjes te spelen. Vergeet je tramkaart en/of geld voor het openbaar vervoer, je lunchpakket, €1 voor een drankje en koekje en je regenjas bij slecht weer niet.

Raksha

Rustige Koedoe

Sara Mens

Takleidster van de Teerpoten

koedoe@dezwaluw.org

0470/53.87.42

Artikel Wolven Herfstkamp 2019

Zaterdag 26 oktober

Het is zover: de eerste dag van het herfstkamp! We spraken af om half 9 in Wondelgem om de valiezen in de bus te leggen en vervolgens vertrokken we naar het kampterrein "Zozimus" in Bekkevoort. Op de bus keken we naar de film *Over the Hedge*. Daar zijn we dan, op ons nieuw kampterrein. Eenmaal de valiezen uitgeladen waren, konden de wolven hun bedjes opmaken en andere kleertjes aandoen. Na het installeren van ons bed en ons verse kleertjes aan te doen, legden we de kampregels nog eens uit.

Ondertussen hadden we toch wel een hongertje gekregen, dus was het tijd om ons lunchpakket op te eten. Na het eten konden we genieten van een siësta waar direct veel wolven studeerden voor hun wolfje. Na de siësta was het al tijd voor ons eerste middagspel: "The Hunger Games", waar ze in het eerste deel veel opdrachten moesten doen om leventjes te krijgen. We zagen wel dat er al een paar jongens veel leventjes hadden (**Léon Van Peteghem, Loek Schuermans en Jonathan Meersseman**). Na een uurtje moesten alle wolven op 1 plaats verzamelen voor het grote gevecht. Iedereen stond op 1 lijn en moet zo snel mogelijk naar het midden lopen om een wapen te nemen. **Levi Houttekiet** had het bijzonderste wapen: het zwaard. Het zwaard had de speciale functie dat je het niet kon verliezen, wat bij de andere wapens wel zo was. Helaas was er geen winnaar, want het spel bleef maar duren!



Na dit middagspel was het tijd om een vieruurtje te eten. Als alles op was speelden we nog wat kleine spelletjes, daarna was het tijd voor het avondeten. Na al het eten gingen we beginnen met de zangles en daarna konden we lekker genieten van snoepjes en een verhaaltje van **Akela**. Na het verhaaltje moesten de wolven verzamelen voor de jeugdlokalen toen plots 2 zwart verklede mannen **Akela** meenamen. De leiding wist niet wat ze nu moesten doen, maar plots werd er iemand gebeld. Het waren de ontvoerders! Ze zeiden: "als jullie Akela terug willen zien, dan moeten jullie eerst een opdracht doen!" Maar na de opdracht verdween er nog een leider! De leiding bleef



verdwijnen, tot ze maar met 2 leiders overbleven. Alle wolven waren bang, tot ze naar het bos gingen, waar ze de leiding vastgebonden terugvonden. Nu de leiding terug was, zongen ze samen het avondlied en dan was de eerste dag al voorbij!

Zondag 27 oktober

De wolven werden zachtjes gewekt door **Chil** die ook de turnles gaf. Na al dat turnen hebben we toch wel een hongertje gekregen, dus gaan we lekker ontbijten. Dan was het tijd voor de inspectie en konden de wolven zich wassen. Nu de bedjes en de wolven proper zijn, kunnen we beginnen aan de morele opvoeding "Over de streep" en techniek "EHBO", zodat de wolven weten wat ze moeten doen als er iemand gewond is. De wolven werden verdeeld in 2 groepen: één groep bij **Chil** voor de morele opvoeding en de andere bij **Akela** voor EHBO. Daar leerden ze de verschillende grepen, wonden, verstuikingen en verbanden leggen. Er was toch een wolfje die erbovenuit sprong in kennis van wonden. Bravo **Wolf Housen!** Na al dat leren was het tijd voor het middagmaal.

Na het eten was het tijd om het GROTE EHBO-spel te spelen. De wolven werden in 3 groepen verdeeld: de dokters (die de gewonden helpen), de gewonden (die de ongevallen meemaakten) en als laatste de ambulanciers (die de gewonden gaan halen). Vlak voor het spel begon, was **Sami Meziani** zo nieuwsgierig naar een kraantje dat naar boven gericht stond. Hij besloot midden in de uitleg van de leiding dat kraantje open te draaien, dus jullie kunnen al raden wat er gebeurde. Plots spoot het water daar in het rond!



Na het EHBO spel was het toch wel een spannend moment toen **Kaa** en de oude **Baloe (Jakhals)** gingen trouwen. Bedankt aan onze beste priester **Cholo**. Toen de trouw voorbij was, konden we genieten van ons 4-uurtje en wat kleine spelletjes. We kregen wel honger van al dat spelen, maar we hadden geluk dat het tijd was voor het avondeten. Na het eten was het weer tijd om te zingen. Toen was het tijd om een verhaaltje te aanhoren. Tijdens het verhaal kwam

de leiding rond met wat snoep. Toen het verhaaltje gedaan was, kwamen er plots vier beangstigende mannen af die de wolven in twee groepen scheurden. Ze werden geblinddoekt en naar een afgesloten ruimte gebracht waar een man in zat. Daar vonden de wolven een brief waarop stond dat ze sudoku's moesten oplossen om een gsmnummer te krijgen. Daar namen **Leander Goedertier, Leon Everaerd, Marthe Bruggeman en Flynn Cornelis** de leiding in het oplossen van de sudoku's. Als alles was opgelost gingen ze naar het afdak waar er een kist was, maar daar konden ze niet in, want ze wisten de code niet. Maar gelukkig weet iemand van de familia waar we de code kunnen vinden, dus gingen ze naar het bos waar ze allemaal opdrachten doen voor de code. Als ze de code hadden, gingen ze terug naar de kist. Ze deden hem open en vonden de schat: een massa aan snoep!! Maar de andere groep is daar ook al, dus gaan ze de schat moeten verdelen. La familia bedankte de wolven en stak hen in hun bed.

Maandag 28 oktober

Het is weer tijd dat de wolven rustig wakker gemaakt werden door **Chil**. Als alle wolven waker zijn, kunnen we beginnen aan de turnles die weer wordt gegeven door **Chil**. Als de wolven goed hadden geturnd, was het tijd voor het ontbijt. Als iedereen alles had opgegeten, was het tijd om ons te wassen en de inspectie te maken. De inspecties van **Yanis Meziani, Kobe De Coensel en Jakob Leveugde** waren voortreffelijk! Als alles was



nagekeken, was het tijd voor de sportproeven. Eerst deden we 50m/100m en 400m lopen. De 1ste en de 2de jaar wolven liepen de 50 meter sprint. Iedereen was verschoten dat **Hasan Gök** zo snel kon sprinten. De 3de jaars liepen de 100 meter sprint. De 400 meter deed iedereen mee. Iedereen was moe van al dat lopen dus was het tijd om lekker te eten, gevolgd door een siësta waar veel wolven hun wolfje aflegden.

Na al dat leren en dat afleggen was het tijd voor het middagspel "Modeshow", waar de jongens tegen de meisjes strijden door middel van opdrachten om geld te winnen. **Victor Demunter, Adam El Morabet, June Verhelst, Julie Verbeke en Penelope Vanbellingen** hebben super veel geld verzameld. En nog een klein weetje: **Titus Bodé** kan beter Frans dan **Bagheera**! Als de wolven genoeg geld hadden verzameld, konden

ze mooie kleren kopen om op het einde een modeshow te houden, waar ze moeten dansen. **Auke Busch** en **Laura Mugila-Gonzalez** hebben laten zien dat ze goed kunnen dansen. Toen was het tijd voor de modeshow zelf: eerst waren de meisjes aan de beurt en dan de jongens. Maar helaas zijn de meisjes verloren, GO JONGENS! Door al dat goede werk was het tijd voor het vieruurtje. Als de vieruurtjes op waren, was het tijd voor de techniek sluipen, waar **Jérôme Berghe**, **Cas De Ketelaere** en **Jolien Goedertier** in uitblonken. Iedereen kent nu wel de techniek sluipen. Dan kunnen we nu avondeten met een zangles die door **Chil** gepresenteerd werd erna. Na de mooie zangles was het tijd om te genieten van een snoepje en een leuk verhaaltje. Hierna speelden we nog een leuk spelletje met de teerpoten.



Dinsdag 29 oktober



Deze ochtend werden we wakker met maar liefst 10 wolven met een wolfje op hun petje bij: proficiat aan **Christ Adomako**, **Yanis Meziani**, **Penelope Vanbellingen**, **Suzy Albers**, **Sirus Lachat**, **Leon Everaerd**, **Otis Van Hecke**, **Cas De Ketelaere**, **Noah Lauwagie** en **Arthur Lataire**. Proficiat! De wolven werden met muziek wakker gemaakt. Ook de turnles

was op muziek! Dat vonden de wolven zeer wijs. Wanneer iedereen uitgedanst was, was het tijd voor het ontbijt. Na het eten hadden de wolven tijd om zich te wassen en de bedjes proper te leggen. Daarna gingen we hoogspringen. Net naast ons waren er allemaal koeien aan het kijken naar de wolven die aan het hoogspringen waren.

Na dat iedereen klaar was met springen, konden we genieten van een lekker middagmaal. Maar nu het slechte nieuws: na het eten hebben we afscheid genomen van **Akela**, die jammer genoeg naar haar lessen moest. Na het droevige nieuws konden we genieten van een siësta. Na het uitrusten konden we volop beginnen aan het middagspel. Mr. Proper en Mr. Dreft zijn boos omdat ze niet weten wie het properst

is. De wolven werden gesplitst: 1 team bij Mr. Proper en het andere team bij Mr. Dreft. De bedoeling is om zoveel mogelijk opdrachten te doen om ingrediënten te verzamelen. **Lukas Lataire, Marthe Laureys, Noah Lauwagie en Darwin Van Gasse** hebben zeer veel opdrachten gedaan. Daarna was het tijd om Mr. Proper en Mr. Dreft vuil te maken. De properste wint het spel en dat was Mr. Dreft!

Nu we weten wie het properst is, was het tijd voor het vieruurtje. Als ze klaar waren met alles op te eten was het tijd om te verspringen. Als iedereen 2 keer was geweest, was het tijd voor het avondeten. Na al dat smikkelen was het tijd om de laatste keer van het kamp te zingen. **Nora Van Overwalle, Julie Verbeke en Otis Van Hecke** hebben zeer goed meegezongen. Als de zangles voorbij was, konden we genieten van een leuk verhaaltje. Toen het verhaaltje gedaan was, kon het avondspel beginnen. Iedereen staat buiten in de u-formatie toen er plots iemand kwam aangelopen. Hij zei dat hij de assistent was van professor Gekko. Maar de professor heeft een portaal opengemaakt waar allemaal monsters door kruipen en naar de aarde komen. Nu wil de professor de poort niet meer sluiten!



De wolven beslissen om naar de lassers te gaan; maar die kunnen niet meer praten omdat de professor ze een drankje heeft gegeven zodat ze niks kunnen vertellen. De wolven zoeken een tegengif. Als ze dat hebben gevonden, moeten ze dat bij elkaar doen en een toverspreuk verzinnen. Nu de lassers weer kunnen spreken vertellen ze dat het portaal feeënpoeder als energie nodig heeft en dat de feeën op de kaasberg zijn. De wolven gaan naar de feeën, ze vragen daar of ze weten waar de professor zich verstoppt. De feeën zeggen dat ze niet weten waar hij is, maar dat ze hem wel kunnen vinden met behulp van hun krachten. Maar met 3 hebben ze te weinig krachten, dus vragen ze hulp aan de wolven. Via hun gebundelde krachten komt er een signaal uit het bos, waar de wolven vervolgens naartoe gaan.

In het bos vinden de wolven niet de professor, maar een kabouter. De kabouter zei dat hij de professor heeft zien passeren en dat hij weet waar hij is maar ze moeten er iets voor doen. Ze moeten een speciaal ingrediënt gaan halen bij een trol, ze moeten dus sluipen naar het ingrediënt. Als ze het hebben gevonden, vertelt de kabouter waar de professor is. Na een groot gevecht met de professor en zijn monsters, kunnen de wolven met een gerust hart gaan slapen.

Woensdag 30 oktober

De muziek gaat weer aan om de wolven goed wakker te maken en goed mee kunnen doen met de turnles die **Koala** geeft. Dan is het tijd om te ontbijten. Na het ontbijt is het tijd om onze valiezen te maken. Als alles mooi weg zit, kunnen de wolven wat vrij spelen, terwijl 3 leiders het gebouw kuisen. Als de wolven al een beetje moe zijn is het tijd om het kamp te overlopen. Na al dat vergaderen is het tijd voor het middagmaal. Mmmmmm. Als alles op is, is het tijd om afscheid te nemen en op de bus te stappen naar huis. Dit was ons wijze kamp.

Een dikke merci aan alle leiding en alle wolven om er zo'n geweldig kamp van te maken. Ook aan de eenheidsleiding willen we graag DANKU zeggen, want zij hebben alles tot in de puntjes georganiseerd. Verder rest ons enkel nog de stam te bedanken om telkens heerlijke maaltijden klaar te maken. Bedankt allemaal!

Uw reporter ter plaatse,
Bagheera
 Handige Maki
 Hulpleider Wolven

De wolvenleiding

Akela – Amicale Ree
Mysa – Zorgzame Cavia
Bagheera – Handige Maki
Chil – Teruggetrokken Klipdas
Kaa – Gehechte Chinchilla
Baloe – Behendige Kantjil
Sona – Ondoogrondelijke Patrijs
Jacala – Guitige Koala
Ikki – Rumoerige Lijster

Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Akela** vooraf te verwittigen via mail (ree@dezwaluw.org) of telefonisch (0485/77.91.14).

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- **€1 voor een koekje en een cola**
- **een regenjas bij slecht weer**
- **mowgliboekje en zangbundel**
- **lunchpakket wanneer de vergadering om 10u start**

Zaterdag 23 november 2019, 14u00 tot 17u30

Train die smaakpapillen, oorprikkels en jullie geheugen maar, want vandaag testen we jullie zintuigen in de kimpelen!

Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.

Zaterdag 30 november 2019

Geen vergadering, maar wees voorbereid voor volgende week!

Zaterdag 7 december 2019, 10u00 tot 17u30

Hoor wie klopt daar, kinderen? Als jullie allemaal braaf zijn, blijft de Sint misschien een dagje langer in ons land.

Niet vergeten: lunchpakket, €1 voor een koekje & drankje en de flinkste versie van jezelf!

Zaterdag 14 december 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag doen we het even wat rustiger aan en kijken we een filmpje.

Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.

Zaterdag 21 december 2019

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 28 december 2019

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 4 januari 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 11 januari 2020, 14u00 tot 17u30

Deze vergadering staat helemaal in het teken van sporen! We leren jullie alle 20 spoortekens en testen jullie kennis via een spoortochtje.

Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.

Zaterdag 18 januari 2020, 14u00 tot 17u30

Om in het thema van technieken te blijven leren we jullie vandaag alles wat je moet weten over een kaart en een kompas. Ook spelen we veel kleine spelletjes.

Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.

Zaterdag 25 januari 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 1 februari 2020, 10u00 tot 17u30

Hopelijk niet te veel last van hoogtevrees, want vandaag gaan we klimmen! Voor verdere informatie en benodigdheden: check zeker de site!

Zaterdag 8 februari 2020, 14u00 tot 17u30

Losse strop, platte knoop, sjorring, ... Na deze vergadering kunnen jullie het allemaal! We spelen ook veel leuke spelletjes.

Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.

Zaterdag 15 februari 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag krijgen jullie door onze lieve leiding een rondleiding in ons geweldige Gent!

Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.

Vrijdag 21 februari 18u00 tot zaterdag 22 februari 2020 17u30

Wolvenweekend!! Verdere info wordt gecommuniceerd via mail.

Zaterdag 29 februari 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 7 maart 2020, 10u00 tot 17u30

Doe jullie wandelschoenen maar aan, vandaag doen we een tocht naar het zwembad!

Niet vergeten: zwemgerief, handdoek, €7 en een lunchpakket.

Zaterdag 14 maart 2020, 14u00 tot 17u00!

Vandaag houden we het rustig en organiseren we een knutselnamiddag. Let op: deze avond sluiten we een half uurtje vroeger af, zodat de leiding de vol-au-vent-avond kan voorbereiden!

Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.

Zaterdag 21 maart 2020, 14u00 tot 17u30

We spelen heel veel spelletjes vandaag. Vergeet ook zeker niet om af te leggen voor je eerste of tweede ster als je wil!

Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.

Zaterdag 28 maart 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 4 april 2020 tot woensdag 8 april 2020

PAASKAMP!

Zaterdag 11 april 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 18 april 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 25 april 2020, 10u00 tot 17u30

We organiseren een heuse snoepjesverkoop! In de voormiddag stellen we samen de zakjes samen en vervolgens verkopen we ze in Gent.

Niet vergeten: €1 voor een koekje & drankje.

Akela

Amicale Ree

Febe Declercq

Takleidster van de Wolven

ree@dezwaluw.org

0485/77.91.14

Artikel JVG's Herfstkamp 2019

Zaterdag 26 oktober

Eindelijk is het zover, het langverwachte herfstkamp kan beginnen! De 37 enthousiaste JVG's zeggen gedag aan hun mama's, papa's, oma's en opa's en stappen op de bus richting het verre Bekkevoort. Net voor we vertrekken, telt **Picus** de kinderen nog eens na, en plots blijkt dat we met 39 zijn! Even later ontdekken we dat hij **Tarbagan** en **Zwaan** per ongeluk had meegeteld. Blijkbaar is het verschil tussen de JVG's en hun leiding toch niet zo groot...



'De busrit' door Jara Verbanck, Rieke Maricou en Livia Roobrouck

Na een lange, maar plezierige busrit, komen we aan bij het kampterrein. Deze keer is dat niet de gekende Spreedonken, maar een nieuwe locatie. Spannend! We helpen bij het uitladen van de valiezen, zoeken die van onszelf en installeren ons. De JVG's krijgen een eigen JVG-huisje, bestaande uit een slaapzaal met een wenteltrap die leidt naar een zoldertje.

Wanneer iedereen zijn veldbed heeft opgezet, wat natuurlijk gepaard gaat met veel gesukkel, maken we ons klaar om te vertrekken op tocht. Want wat is een scoutskamp zonder tocht? Bovendien is dit de perfecte manier om de omgeving te verkennen! De rugzakken worden gevuld, de coördinaten gezocht en de bottines stevig dichtgeknoopt. Al snel vertrekt de eerste patrouille op pad. Tijdens het wandelen kunnen de JVG's opdrachten doen om zo hun staptijden te verbeteren. Eén van de opdrachten bestond eruit je leiding drie



complimenten te geven. **Zwaan** kreeg veruit het mooiste compliment: je hebt mooie kleren. Maar natuurlijk droeg ze gewoon haar uniform! Bedankt voor het prachtige compliment, **Rami Amlali**. De laatste opdracht was een stuk moeilijker, namelijk: vind je ware liefde. De enige patrouille die daarin slaagde, waren de Tijgers. Daar hadden **Manon Strobbe** en **Rami Amlali** het wel héél gezellig...



'Patrouille op tocht' door Rami Amlali

Aangekomen op het eerste punt wacht sommige patrouilles een aangename verrassing. Een vriendelijke meneer had net ijsjes gekocht en deelde ze uit! Mmm. Om de volgende coördinaten te bemachtigen, moeten een aantal vragen beantwoord worden. Daarbij ontdekken we dat volgens **Enoch Asuman** de drie Wijzen Jezus geen goud of wierook gaven, maar een kopie van de Bijbel!

Tegen alle verwachtingen in, volgen de Tijgers deze keer geen hoogspanningslijnen. Maar er doen zich wel een paar andere probleempjes voor. Punt 3 is gelegen in het midden van een bos, waar niks lijkt te kloppen met wat de kaart ons vertelt. Sommige weggetjes zijn verdwenen en andere bijgekomen, maar staan niet op de kaart. Uiteindelijk vindt iedereen zijn weg en kunnen we verder. Onze moeite wordt beloond want wanneer we uit het bos zijn, komen we terecht in een boomgaard, vol met verse, sappige appeltjes.



Na 20 km wandelen, zijn we (volgens sommigen) ein-de-lijk terug op ons terrein. De meesten doen nog een eindsprintje en daarna kunnen we onze vermoeide voetjes onder tafel schuiven. De Luipaarden komen als laatste toe, maar ook zij kunnen nog genieten van een héérlijk bord spaghetti.

De rest van de avond houden we het rustig. We zingen uit volle borst mee met de zangles van **Toko**, genieten van een lekkere kantine en doen een quiz. Nog maar eens een bewijs dat er bij de meeste JVG's nog veel werk aan de winkel is. Zo beweren sommigen dat Baden Powell geboren is in 1918. Er is inderdaad iets belangrijks gebeurd dat jaar... De zanger met als bijnaam "the King" is Elvis Wesley en op de vraag: "Als **Zwaan** met 25 km/u naar school fietst, wat is dan de massa van de zon?", geven de Raven als antwoord dat **Zwaan** helemaal geen 25 km/u kan fietsen. **Manon Strobbe** is net iets té uitbundig bij één van de doe-opdrachten en de Raven schrijven een prachtige liefdesbrief aan **Wouw**: "Ik kan het echt niet beheersen, voor jou loop ik wel veertien keer rond de Blaarmeersen!". Het is zeer spannend, maar uiteindelijk winnen de Leeuwen. Proficiat! Moe van al dat stappen en quizen, kruipen de JVG's in bed.

Zondag 27 oktober

Vandaag is de eerste volledige dag van kamp en zoals altijd beginnen we die met een ochtendopwarming waarbij alle spieren goed worden losgeschud, wat wel eens nodig was na de tocht van gisteren. Daarna worden we verrast met het ontbijt waar elke JVG naar uitkijkt... rozijnenbrood en chocomelk!

Een stevig ontbijt verder, beginnen we met het maken van onze nu al nodige inspecties. Ondertussen krijgt iedereen tijd om zich te wassen, maar slechts enkele JVG's vinden de moed om onder de douches te gaan staan... Het zit er vol kakkerlakken en wormen!

Maar geen paniek. Terwijl de JVG's volop discussiëren over het gebruik van sociale media, tijdens de morele opvoeding van **Picus**, kuisen **Tarbagan** en **Zwaan** de douches.

Hoe vaak gebruiken JVG's sociale media? Wat gebruiken ze dan precies? Heeft dit een grote invloed op hun leven en omgeving? Welke gevaren gaan schuil achter sociale media? En noem maar op. Veel stof tot nadenken dus... Na een interessant en leerrijk debat is het tijd voor een korte rondleiding op het terrein en daarna spelen we het eerste spelletje van het kamp! We starten met een klassieker, genaamd estafette, maar doen dat op een iets minder klassieke manier, zijnde van de berg! Van al dat lopen, rollen, huppelen en springen op en af de helling, krijgt iedereen natuurlijk honger.

De tijd vliegt voorbij als je je amuseert en voor we het goed en wel beseffen begint het middagspel: Het Grote Kantinespel. De JVG's moeten opdrachten doen en kunnen zo hun kantine voor die avond verdienen. Meer motivatie is niet nodig! Veel liefdesbrieven en rozenblaadjes later (hè **Steenarend** en **Jonas Van Troys**), is het tijd voor het vieruurtje.

Met vernieuwde energie beginnen we aan de sportproeven, meer bepaald het hoogspringen. Opnieuw verrast **Arend Schuermans** ons met zijn Tijgerduiksprong. En ja hoor, hij haalt de top twee! **Ester-Roos Hoflack** daarentegen loopt liever onder dan over het touw.

1ste plaats	Jonas Van Troys	1m30
2de plaats	Victor Van Huychem, Arend Schuermans en Jan Meyskens	1m15

Wie niet zo goed is in hoogspringen, kan zich nu bewijzen bij de 100 meter sprint, van de berg. Gelukkig staan **Fennek** en **Picus** beneden om iedereen op te vangen. Er worden heel indrukwekkende tijden neergezet!

1ste plaats	Jonas Van Troys
2de plaats	Arend Schuermans
3de plaats	Jan Meyskens



'Jonas springt' door Stern De Hoon

Van al dat sporten, beginnen onze magen te knorren. Na een fikse maaltijd, een gezellige zangles en heerlijke kantine, keren we terug naar ons vredige JVG-huisje, maar

even later wordt onze rust alweer verstoord door enkele ontvoerders die **Tarbagan** hebben ontvoerd! De ontvoerders blijven met ons in contact door middel van filmpjes. Iedereen haalt het beste in zichzelf naar boven en samen slagen we erin **Tarbagan** te bevrijden. Na een spannend eindgevecht kunnen de JVG's met een veilig gevoel gaan slapen.



'De ontvoerders' door Victor Van Huychem

Maandag 28 oktober

Net zoals gisteren worden we gewekt met een boodschap/tekening van **Tarbagan** en **Zwaan** op het grote krijtbord in het huisje. Na alles te rekken en strekken tijdens de ochtendopwarming van **Raaf** begeven we ons naar het ontbijt. Het zijn muizenstrontjes!

Na de inspectie, die verrassend goed was en bij de Tijgers zelfs perfect, is het tijd voor de eerste scoutstechnieken van het kamp, zijnde commandokoord en knopen! Nu de JVG's in staat zijn een ravijn over te steken wanneer er enkel een touw hangt en allerhande knopen beheersen, worden ze beloond met een heerlijk middagmaal.



'Commandokoord' door Ester-Roos Hoflack

Onze siësta wordt al snel verstoord door Mr. Proper en Mevr. Dreft die al ruziënd toekomen. Wie is het properst? Om dat uit te zoeken worden de JVG's in twee groepen verdeeld: Team Dreft en Team Proper. Beide teams doen allerlei opdrachten om zo geld te verdienen en daar vervolgens wapens mee te kopen om de andere teamleider zo vuil mogelijk te maken. Het spel eindigt met een indrukwekkende eindbattle en zowel Mr. Proper als Mevr. Dreft zijn héél erg vies, maar de jury beslist en Team Proper wint!

Nadat iedereen van een lekker vieruurtje heeft kunnen genieten breekt het langverwachte moment aan... De belofte-eisen! Sommige JVG's lopen al dagen gespannen rond, want dit is het moment dat zal bepalen of ze hun hoed behalen of niet... Spannend! Wie was nu ook alweer de takleider van de Teerpoten? Wat is het derde puntje van de wet? Na een half uurtje intensief denken, worden de blaadjes opgehaald. We spelen nog wat spelletjes en daarna schuift iedereen hongerig aan tafel. Tijdens het eten verbetert de leiding alles wat de JVG's opschreven en daarbij ontdekken ze toch een aantal interessante dingen... Zo wordt spitsvondige **Raaf** plots spireerde **Raaf** en blijkt dat **Agame** nog steeds leiding geeft bij de wolven, en dat nog wel als takleider! Och ja, iedereen maakt al eens fouten. Zolang je de naam van je eigen leiding maar onthoudt, toch **Manon Strobbe**?

Met een volle maag keren we terug naar ons JVG-huisje, waar **Simon Govaerts** ons verrast met zijn zangles. Vooral bij het aangeleerde liedje *Ik wil fietsen* komt het feestbeest in de meesten naar boven. Onze stembanden zijn nog maar net bekomen, of de rust wordt alweer verstoord. We krijgen gezelschap van niemand minder dan Baden Powell! De JVG's bewijzen opnieuw hoe behulpzaam ze zijn en samen met Baden Powell winnen ze de Boerenoorlog. Na een leuke, maar vermoeiende dag kruipt iedereen in bed.

Dinsdag 29 oktober

Tarbagan en **Zwaan** wekken de JVG's, die nog steeds wat moe zijn van gisteren, maar daar komt snel verandering in! We dansen alle spieren los en vooral **Rami Amlali** laat zich volledig gaan. Al huppelend en zingend begeven we ons naar het ontbijt.



'Ochtendopwarming' door Helene Dezutter

Ook de inspectie verloopt muzikaal en vooral met de klassieker *Hoe het danst* lukt opruimen zeer goed. Blijkbaar is **Wouw** ook nog wat moe van gisteren, want in plaats van "Ik kan niet met je praten", zingt hij: "Ik kan niet met je slapen, dus ik hou me stil". Maar zelfs wie ondertussen nog steeds moe is, wordt zeker en vast wakker geschud tijdens het potje voetbal tegen de VG's en seniors. Het is zéér spannend, maar uiteindelijk winnen onze tegenstanders. Volgende keer beter!

Na nog enkele spelletjes, een stevige maaltijd en een deugddoende siësta, is het tijd voor het laatste middagspel van dit kamp, Het Grote Pokémon Go Spel. De bedoeling is om samen met je team de gym zo lang mogelijk in je bezit te hebben, en dat door pokémons te vangen, upgraden en laten vechten. Een dikke proficiat aan Team Geel, jullie zijn duidelijk gewonnen!



Tijdens het vieruurtje krijgen we van **Fret** een volledige pot gel, plezier verzekerd! **Tarbagan** en **Zwaan** leven zich eens goed uit en er ontstaan prachtige creaties, voor zowel jongens als meisjes.

Vele kapsels en spelletjes later, schenken we onszelf een heerlijk kommetje warme soep in en genieten van boterhammetjes

met salami. Opnieuw zingen de JVG's uitbundig mee met de – jammer genoeg – allerlaatste zangles van het kamp. We zingen het avondlied en daarna gaat iedereen uitgeput naar bed. De volgende ochtend zou, op wonderbaarlijke wijze, de groep uitgebreid zijn met maar liefst 12 nieuwe hoedendragers!

Woensdag 30 oktober

“Opstaan en binnen tien minuten buiten in perfect uniform!”. De laatste dag van kamp is aangebroken, maar niet getreurd! We kunnen nog één keer genieten van de boodschappen die **Tarbagan** en **Zwaan** achterlieten op het bord.



We starten de laatste dag met een rustige ochtendopwarming van **Gaviaal** en na een vlug ontbijt is het tijd om onze valiezen te maken... Wanneer iedereen gepakt en gezakt is, kuisen we het terrein, doen een snelle evaluatie en daarna kunnen we aanschuiven voor een broodje préparé en lekker warme tomatensoep, die zeker welkom is in dit koude weer.

Ziezo, het kamp zit er alweer op! Moe maar voldaan stappen we terug op de bus en verlaten de plek waar we 5 dagen geleden vol verwachtingen toekwamen.

Het was opnieuw een geweldig kamp, maar dit was nooit mogelijk geweest zonder de heerlijke maaltijden van de stam, de organisatorische talenten van de eenheidsleiding en het onuitputtelijke enthousiasme van de JVG's natuurlijk! Heel erg bedankt hiervoor en tot binnenkort!!



'Het vertrek' door Lola Coijns

Uw verslaggeefster te plaatse,
Zweverige Zwaan
 Hulpleidster JVG's

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Kameleon (kameleon@dezwaluw.org of 0489/44 94 25). Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet.

Af en toe openen en sluiten we in Wondelgem, het zal dan steeds vermeld worden in de beschrijving van de vergadering! Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Denk er ook aan om 50 cent mee te nemen voor een cola en voor een koek.

Zaterdag 16 november 2019, 14u00 tot 17u00!

Vandaag spelen we kleine spelletjes. Het perfecte moment om technieken af te leggen. We sluiten al af om 17u, omdat het 's avonds spaghettiavond is.

Zaterdag 23 november 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag leren we hoe we kleine spelletjes maken en daarna zullen we een paar zelfgemaakte spelletjes spelen.

Zaterdag 30 november 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 7 december 2019, 10u00 tot 17u30

't Is winter en dat betekent winterspelen. We gaan samen schaatsen om ons te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen.

Zaterdag 14 december 2019, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten aan de schaatsbaan De Kristallijn.

Tijdens deze laatste vergadering voor de kerstvakantie gaan we cadeautjes uitdelen aan elkaar! Neem allemaal een cadeau mee ter waarde van €10, wie het beste meespeelt zal als eerste een cadeautje kunnen uitkiezen.

Zaterdag 21 december 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 28 december 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 4 januari 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 11 januari 2020, 14u00 tot 17u30

We starten het nieuwe jaar met veel spelletjes! Verder bekijken we nog even een techniek, als je wil weten welke techniek dat zal zijn: 8 januari was een belangrijke dag.

Zaterdag 18 januari 2020, 14u00 tot 17u30

Om jullie kaartleestechnieken nog beter te maken zien we 2 technieken voor echte scouts en gidsen. Aan de hand van de technieken schatten en noorden bepalen zullen jullie nooit meer (of hopelijk iets minder) verdwalen in de bossen.

Zaterdag 25 januari 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 1 februari 2020, 10u00 tot 17u30

Deze week gaan we met de JVG's tonen wat voor een goede zwemmer we zijn. Het zal mogelijk zijn om de badge zwemmer af te leggen. Vergeet zeker jullie zwemgerief niet!

Zaterdag 8 februari 2020, 14u00 tot 17u30

Moet ik een regenjas meenemen naar de scouts, zal het warm genoeg zijn om mijn trui thuis te laten? Deze vragen zullen jullie zelf kunnen beantwoorden na de techniek weerkennis. We spelen natuurlijk ook veel spelletjes.

Zaterdag 15 februari 2020, 14u00 tot 17u30

Wil je weten wat we zullen doen tijdens deze vergadering? Hier zijn alvast een tip: waarom heeft de leiding steeds een fluitje bij? Voor wie het nog niet zou doorhebben: --/---/.-./.../.

Vrijdagavond 21 februari tot zondagmiddag 23 februari 2020

Het is weer tijd voor een Funweekend samen met de VG's. Dit weekend gaat door in de Hoge Rielen, meer info in de mails en brieven.

Zaterdag 29 februari 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 7 maart 2020, 10u00 tot 17u30**Openen en sluiten in Wondelgem**

Op Groot Kamp is het wel aangenaam als jullie gesjorde tafel 10 dagen blijft staan. Deze vergadering zullen we de techniek sjonnen aanleren of eens herbekijken voor de oudere JVG's.

Zaterdag 14 maart 2020, 14u00 tot 17u00!!!

We zullen veel kleine spelletjes spelen, voor de laatstejaars is dit een ideale gelegenheid om wat technieken af te leggen. Opgelet, 's avonds organiseren we onze vol-au-ventavond, daardoor sluiten we al af om 17u00.

Zaterdag 21 maart 2020, 14u00 tot 17u30

De patrouilles beginnen met een appel en een ei, hopelijk hebben jullie op het einde van de vergadering wat lekkers verzameld. We gaan namelijk op ruiltocht!

Zaterdag 28 maart 2020

Geen vergadering ☹️ (Leidersweekend)

Zaterdag 4 april 2020 tot woensdag 8 april 2020

PAASKAMP

Zaterdag 11 april 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 18 april 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 25 april 2020, 10u00 tot 17u30**Openen en sluiten aan de Blaarmeersen**

Wie is de snelste loper? Wie kan er het hoogste springen? Dit wal allemaal duidelijk worden op de atletiekpiste in de Blaarmeersen. Neem zeker sportschoenen mee, als het mooi weer is kan je ook zwemgerief meenemen.

Zaterdag 2 mei 2020, 10u00 tot 17u30

We spelen een stadspel in Gent. We leren ook hoe je kan meten zonder een meetlat, inderdaad dat doen we met persoonlijke maten.

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de Walle

Takleider JVG's

kameleon@dezwaluw.org

0489/44.94.25

Artikel VG's Herfstkamp 2019



Zaterdag 26 oktober

Het is weer zover, na lang uitgekeken te hebben kon het Herfstkamp van start gaan. We verzamelden zoals altijd op ons terrein in Wondelgem en daar stond iedereen klaar in perfect uniform... en jawel ook **Spinaap** want hij had de volle 2 badges helemaal alleen op zijn hemd genaaid! Na een busrit van een

kleine twee uur kwamen we eindelijk aan op ons gloednieuwe terrein te Bekkevoort. Dankzij enkele binken van verkenners konden de valiezen snel worden uitgeladen en konden we ons begeven naar ons eigen VG-clubhuis.

Aangezien **Toko** zijn linten dit kamp aflegde integreerde hij een weekend-thema: "De slag om De Zwaluw". De verkenners werden gedurende het weekend in twee bataljons verdeeld, namelijk de STIFFF-meesters en de YEEET-meesters. Aan de hand van verschillende opdrachten konden ze tijdens het weekend lintjes verzamelen. Laten we er ook bij zeggen dat ze gedurende dit weekend constant in perfect legeruniform moesten rondmarcheren.

Na een ontspannende siësta in het zonnetje begonnen we aan ons eerste middagspel van het kamp. De verkenners moesten zoveel mogelijk punten verzamelen door dassen te stelen van hun tegenstanders of door opdrachten te volbrengen bij de opdrachtposten. Het zou natuurlijk geen cool middagspel zijn moesten er geen leuke regels aan verbonden zijn. Zo werd er om de 20 min door 1 van de opdrachtposten gefloten. De 3 verkenners die als laatste aankwamen moesten telkens een kledingstuk uit trekken of werden vuil gemaakt. Tijdens het spel merkten we op dat **Rigo De Bruecker, Banteng, Lemming** en **Spinaap** hun kleren zelf vrijwillig uit deden, of niet soms **Vos**?

In de namiddag speelden we nog enkele kleine spelen en konden we genieten van het herfstzonnetje. Als avondspel speelden we een variant op paintball. De verkenners moesten proberen binnen sluipen in het kamp van de tegenstander om daar een zo groot mogelijke slok Monster of hap chips te nemen. Wanneer ze een hap of slok hadden moesten ze deze naar hun eigen kamp brengen en daar terug uit spuwen. Naar

het einde van spel merkten we dat kapoen **Gust Paeleman** zeer actief werd van de Monsterkes, zo zei hij namelijk “Ik sta echt strak”. 😊 Ook de twee coole buurjongens **Spinaap** en **Banteng** waren wat aangedaan door de chipkes en monsterkes, ze moesten namelijk na het spel constant zagen over wie er nu eigenlijk echt gewonnen was. Zo zouden ze volgend kamp een weegschaal meenemen om de emmers te kunnen wegen.

Zondag 27 oktober

Een hele goede morgen zonder zorgen allemaal, na onze eerste nacht in ons nieuwe clubhuis zijn we weer klaar voor een spetterende dag. Na een beweeglijke turnles en een lekker ontbijt van de STAM konden we beginnen aan onze morele opvoeding met als onderwerp: “Behulpzaamheid met betrekking op het dagelijkse leven”. Veel meningen en boeiende discussies later speelden we nog enkele kleine spelen op de grote heuvel tot het eten van de STAM klaar was. Na een toch niet zo heel rustgevende siësta, waarschijnlijk veroorzaakt door het slaapzakken-spring-gevecht dat uitbrak, speelden we het grote “kroegen/pistocht-spel”. Tijdens dit spel moesten



de verkenners in groepjes van drie personen zo veel mogelijk drinken. De drank konden ze verdienen door opdrachten uit te voeren bij 1 van de 3 posten: de Adjes-bar, de meezing-bar en de schuiven-en-schuren-bar. Op het einde van het spel moesten alle groepjes in een emmer plassen, de groep met de volste emmer zou won het spel. Al snel zagen we dat het groepje van **Lemming**, **Spinaap** en **Banteng** de leiding nam. Ook **Anna Meyskens**, **Jaklin Grela**, **Kato Cosijns** en **Anioema** wisten hun beste dansbeentje voor te zetten, zo wisten ze zelf **Gust Paeleman** en **Jako** te overtuigen om mee te doen met hun super coole dansje. Het zal jullie waarschijnlijk sterk verbazen maar de hele leiding was verbaasd over **Gust Paeleman** zijn magnifieke danstalent!

Tegen het einde van het spel was het groepje van **Lemming**, **Spinaap** en **Banteng** op een mysterieuze wijze verdwenen. Ze moesten namelijk zo dringend plassen dat ze niet meer in staat waren om te praten of nog te stappen. De 3 coole boys waren opeens wat minder luid. Om 4 uur konden we genieten van lekkere appels en melk en ja, ik hoor het u al denken... appels en melk? Na het 4-uurtje trokken we met z'n allen naar het clubhuis want het was tijd voor de jaarlijkse sportproeven. Het eerste deel van de sportproeven bestond uit hoog- en verspringen. We moeten hier toch bij zeggen dat **Jako** zijn persoonlijk record sterk verbeterd heeft en dat **Matthew De Schryver** bij elke

sprong een toch vrij raar geluid maakt. **Mus** daarentegen dacht dat het touwtjespringen was, zij sprong namelijk constant tegen het touw in plaats van erover.

Na een lekker avondmaal en een sfeervolle zangles van leider **Picus** was het tijd voor het avondspel dat zou beslissen welk bataljon de slag om De Zwaluw wint. De twee bataljons moesten een zo goed mogelijk vuur maken. Het materiaal zoals hout, stekjes en dergelijke moesten ze verdienen door opdrachten te doen bij de opdrachtposten. Ik wil persoonlijk de verkenners nog eens feliciteren voor hun vuur-maak-skills, ze moesten namelijk de teerpoot-leiding helpen bij het aansteken van hun kampvuur. Na het spel konden we nog even genieten van de vuren en was het bedtijd.

Maandag 30 oktober

“Wil je weten hoe het danst zonder mij?”... Met het favoriete lied van elke verkenners werden de verkenners vandaag gewekt door **Toko** en **Seriema**. Vandaag staan we op met 2 nieuwe hoedendragers. Proficiat **Jaklin Grela** en **Gust Paeleman**! Na het wassen en maken van onze inspectie werkten we verder aan onze fluitkoorden. Via deze weg wil ik **Grizzly** nog eens bedanken voor het helpen tijdens onze techniek fluitkoord, je bent een schat!



Na overheerlijke spaghetti van de STAM en een rustige siësta waren we klaar voor een nieuw middagspel: “Mag ik u kussen?”. De verkenners moesten aan de hand van profielen de perfecte date zoeken voor hun leiding. Dit moesten ze doen door allerlei opdrachten uit te voeren. Hoe beter de opdrachten werden uitgevoerd, hoe beter hun date zou

zijn. Op het einde van het spel moesten ze naar de uitgekomen date bellen en vragen of ze al dan niet op date wouden. Jammer genoeg werden **Seriema** en **Toko** afgewezen, **Fitis** daarentegen had wel geluk want zij mocht op date met **Wouw**.

Als avondspel speelden we een groot maffiaspel. De verkenners moesten in 2 families tegen elkaar strijden, de bedoeling was om zo veel mogelijk gebied op te kopen. Ook konden de verkenners hun eigen bazen vermoorden en zelf baas worden. Na een nek-aan-nek race tussen **Markoeb** en **Salamander** werd **Gust Paeleman** wel de winnaar, haha wat een plot twist. 😊 Slaapwel lieve kapoentjes xxx

Dinsdag 31 oktober

Het kamp vliegt razendsnel voorbij, het is al de laatste volledige dag. De perfecte reden om alles te geven vandaag, dus. Na het ontbijt werkten we nog even verder aan onze fluitkoorden en speelden we voetbal. Vandaag speelden we een iets rustiger middagspel: de verkenners moesten een zo mooi mogelijke troon maken voor **Toko**. De ene troon was natuurlijk wel iets creatiever dan de andere. Na hevige verbouwing en constructiewerken won het groepje van **Salamander** (Salah 😊), **Spinaap** en **Banteng**. Zij bouwden namelijk een zwevende troon.



Als avondspel speelden we "Saw". Het spel ging over een sadistische moordenaar die hun slaapzakken had gestolen en hun vervolgens had vastgeketend met kettingen. De verkenners moesten als 1 groep hun slaapzakken terugverdienen en zichzelf bevrijden uit de kettingen. Dit konden ze doen door het uitvoeren van enkele speciale opdrachten. Zo moesten ze bijvoorbeeld hun slaapzakken uit bomen zien te krijgen en enkele kleine spelletjes spelen met levende maden en een varkenskop. Niet iedereen was blijkbaar een even grote fan maar bij **Salamander**, **Matthew De Schryver** en **Jako** ontbrak geen enthousiasme. Ook **Rigo De Bruecker** bleek een echt klimtalent, of toch niet? 😊

Woensdag 1 november

Als we eerlijk zijn, was het vandaag een dag waar niemand naar uitkeek, namelijk de dag dat het weer tijd is om naar huis te gaan. ☹️ Na een hevig kuispartijtje met de nodige plaatjes van LOKO TOKO en een dampfeestje in de douches mede mogelijk gemaakt door **Lemming**, **Rigo De Bruecker**, **Spinaap** en **Matthew De Schryver** hadden we nog tijd voor enkele kleine spelen. Na de overheerlijke soep en broodjes met américain was het tijd om huiswaarts te vertrekken.

Graag wil ik de andere VG-leiding bedanken voor de hulp tijdens het afleggen van mijn linten, zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest. Verkenners, jullie zijn 1 voor 1 allemaal toppers! De vriendschappen zijn hechter dan ooit tevoren en als leidersploeg kijken we nu al uit naar de volgende vergaderingen en kampen met jullie! Ook mogen we de STAM niet vergeten want zij moeten bedankt worden voor het overheerlijke

eten die ze gedurende het kamp hebben klaargemaakt. Hieronder kunnen jullie enkele fel gebruikte spreekwoorden terugvinden van de verkenners gedurende het Herfstkamp:

Vos	“Wa was da laatste?”, “Ma alee gij monster”
Toko	“Euhm.. Kzal kik da wel beslisse”, “Seg kapoen”
Fitis	“Wil je weten hoe het danst zonder mij?”
Seriema	“Dansende op de meest random momenten”
Anioema	“Ma OMG you bitch”, “hihi gij zijt zo klein Toko”
Matthew	“Giiggeeehhh”, “hihih Club Brugge is een keer gewonnen..”
Jako	“Jongedame zeg waar is dat fuifje”
Rigo	“Ja mannen kben zonet uit een boom gevallen, ma alee tis oke ze haha”
Mus	“ma nee ik denk toch da”
Anna	“Eej mateke”, “een oog-draai”
Gust	“Ik sta echt strak”, “alee ma nee eerlijk in welke winkel hebde u jas van Carhartt gekocht?”
Banteng	“Maja alee maja snapte? Alee tis toch he”, “Hebde die ene match van Kaa Gent gezien”
Lemming	“Giiigeeeehhh”, “Kzal kik da wel beslisse”
Spinaap	“Eej Toko leg keer die ene sessie op van...”
Jaklin	“hihihihi, fluister fluister hihihih”
Markoeb	“Ma nee wa zegt gij”
Kato	“weetje da...”
Salamander	“Eej gasten”, “wist ge da...”

Uw verslaggever ter plekke

Onbesuisde Toko

Hulpleider bij de Verkenners-Gidsen

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Fitis (fitis@dezwaluw.org of +32 478 93 37 42) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 23 november 2019, 14u00 tot 17u30

Roses are red, violets are blue, Piranha's we choose you! Meer info over deze patrouillevergadering volgt later.

Zaterdag 30 november 2019

Geen vergadering. ☹️

Vrijdag 6 december 2019, 19u00 tot 22u00

Er was eens een gezellige avondvergadering waarop we allemaal een film keken bij Toko thuis met zelfgemaakte popcorn. Deze keer zonder hoed en das, maar wel in jullie pyjama's.

Vrijdag 13 december 2019, 19u00 tot 22u00

Ho ho ho, we kunnen het jaar niet eindigen zonder een cadeau. All I want for Christmas is that you take een pakje ter waarde van 10 euro mee and youuuuuuu. Openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 21 december 2019

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 28 december 2019

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 4 januari 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 11 januari 2020, 14u00 tot 17u30

We doen een echte winterwonderwandeling vandaag in een natuurpark. We openen en sluiten in De Muze maar vragen jullie om met de fiets te komen zodat we ons gemakkelijk kunnen verplaatsen.

Zaterdag 18 januari 2020, 14u00 tot 17u30

Vandaag spelen we kleine spelletjes. Aan iedereen die techniek balspel nog moet afleggen, dit is jullie kans! Openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 25 januari 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 1 februari 2020, 10u00 tot 17u30

Het is nog eens tijd voor een badge! Vandaag staat helemaal in het thema van knutselen, we leggen namelijk badge crea af. Als jullie thuis nog leuk materiaal hebben liggen, mogen jullie dat altijd meebrengen. Openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 8 februari 2020, 14u00 tot 17u30

Het wordt een iets sportievere vergadering vandaag. Wat moet je meehebben? Sportschoenen, sportkleden en een of meerdere squashraketjes als je dit hebt liggen. We openen en sluiten in de Blaarmeersen.

Zaterdag 15 februari 2020, 14u00 tot 17u30

Roses are red, violets are blue, Condors we choose you! Meer info over deze patrouillevergadering volgt later.

Vrijdag 21 februari 2020 tot zondag 23 februari 2020

FUNWEEKEND!!! Het belooft een super leuk weekend te worden, meer info volgt nog in een mail.

Zaterdag 29 februari 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 7 maart 2020, 10u00 tot 17u30

Neem vandaag allemaal 10 euro en jullie zwemgerief mee, want we gaan zwemmen, hoezee! We openen en sluiten aan het Sint-Pieters-Station.

Zaterdag 14 maart 2020, 14u00 tot 17u00!

Hopelijk kennen jullie Gent heel goed, want vandaag gaan we in perfect uniform en hoed, een leuke gidsbeurt tegemoet. Openen en sluiten in de Muze.

Zaterdag 21 maart 2020, 14u00 tot 17u30

Roses are red, violets are blue, Pythons we choose you! Meer info over deze patrouillevergadering volgt later.

Zaterdag 28 maart 2020

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 4 april 2020 – woensdag 8 april 2020

PAASKAMP!!!

Zaterdag 11 april 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 18 april 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 25 april 2020, 10u00 tot 17u30

Ook deze vergadering mogen jullie jullie weer van je sportiefste kant laten zien, het is tijd voor badge atleet! Vergeet dus jullie sportschoenen niet. We openen en sluiten in de Blaarmeersen.

Doordachte Fitis

Cato Dambre

Takleider VG's

fitis@dezwaluw.org

0478/93.37.42

Artikel Seniors Herfstkamp 2019

Zaterdag 26 oktober

Het is weer herfstvakantie en daarbij hoort er natuurlijk ook herfstkamp. De seniors verzamelden om half negen op het terrein en vertrokken met de bus om negen uur naar het gloednieuw terrein. Veel hebben we niet gezien van de rit want alle Seniors lagen te slapen in de bus.



Na een lange busrit installeerden we ons in het gebouw en kregen daarna de melding om een rugzak en kaartleesmateriaal mee te nemen, want we gingen op tocht. De tocht bestond uit maar liefst twintig punten!!! Elk punt moesten we binnen het uur bereiken, dan pas ging er een punt weg van de tocht. Het eerste punt lag aan het Vredesoord Scherpenheuvel en eenmaal aangekomen mochten we eten. Toen iedereen mentaal klaar was voor punt 2 van de 20, zei de leiding plot dat we mochten blijven zitten. De tocht was gelukkig maar een grapje. ☺ Het alternatief was 100x leuker, namelijk een stadspel spelen dat gemaakt was door **Jakhals**.

We kregen uitdagende opdrachten, maar ook wat minder uitdagende opdrachten. Toevallig waren alle harde opdrachten voor **Krekel** en **Oehoe**. Zij moesten een ei van de ene kant van de baan naar de andere kant gooien. Vervolgens moesten ze het ei gorgelen in de mond en moest de ander zijn handen daar mee wassen. Het ziet er even vies uit als het klinkt, beste lezer... De minder zware opdrachten waren voor **Koi** en **Lacha**, bv. een achtergrond van een gsm in een elektrozaak wijzigen met hun eigen gezicht. Nou, wat een verschil. **Koi** en **Lacha** wonnen het stadspel.

Daarna keerden we terug naar ons terrein. Om de tocht wat leuker te maken hadden we onderweg diepe gesprekken over romantische keuzes. Daaruit zijn er een paar interessante bekentenissen uitgekomen, he **Sitta**. Na een lange dag kregen we als avondmaal overheerlijke spaghetti. Daarna deden we een zangles met de hele eenheid en speelden daarna een (veel te moeilijke) quiz, waarbij **Jakhals** en **Oehoe** overduidelijk hadden gewonnen. Door al die nieuwe kennis werden we moe en besloten we te gaan slapen.



Zondag 27 oktober

Gaan slapen? PSYCH opstaan!!! Het is omgekeerde dag. We begonnen met het avondspel van **Lacha** en **Koi**. “De strijd der Senioren”. We doorstonden allemaal proeven zoals door een laserparkour klauteren, vechten, bruine zeepbaan beklimmen om vervolgens weer af te glijden en om zoveel mogelijk mensen mee te nemen naar beneden, nietwaar, **Jakhals**? **Lynx** en **Oehoe** wonnen de intense strijd.

Daarna kregen we lekkere kantine: ufo's met cola om half tien ('s ochtends...). Na het avondeten speelden we wat spelletjes, namen we een siësta en

begonnen we aan het middagspel, “De beker der Senioren”. Het vervolg van het avondspel. Het was een gelijke strijd tot dat **Jakhals** twaalf mellowcakes in zijn mond had gepropt. Deze heroïsche actie zorgde nog net niet voor de overwinning en team **Jakhals** en **Krekel** stranden op gelijkspel met **Lynx** en **Oehoe**. Na een lange strijd wonnen **Jakhals** en **Krekel**.

Daarna maakten we onze inspectie en speelden we wat Twister en na het ontbijt mochten we gaan opstaan...uhm slapen. We kregen vlak voor het slapengaan nog een morele opvoeding van **Lynx**, en namen afscheid van **Jakhals** die naar huis moest voor zijn lessen... wat een strever.

Maandag 28 oktober

Vandaag wekte **Lynx** de kinderen en gaf ons ochtendturnles. Na het ontbijt hadden we tijd om ons te wassen en een kleine inspectie te maken. Na de inspectie speelden we “Muurtje schop” en “Cluedo”. Waarbij **Pepijn Gyselinck** wees naar een blauwe pion en zich af vroeg "is dit een rode of blauwe pion". Natuurlijk weten we dat hij kleurenblind is, maar het kwam er grappig uit. Door zijn vraag verpestte hij het spel een beetje omdat hij de kleur op zijn kaartje verkeerd had gezien en hierdoor de verkeerde informatie doorgaf. **Krekel** werd ook opgemerkt met een onwaarschijnlijk ochtendhumeur. Moesten ogen kunnen schieten waren alle Seniors drie keer dood. Gelukkig is de scouts megaleuk en veranderde zijn humeur snel na wat spelletjes!

Na de magen gestild werden door de kookkunsten van de stam nam iedereen een siësta, behalve **Oehoe**, want hij bereidde zijn middagspel voor. De bedoeling van het spel was om aliens te smokkelen naar een centrale post, daarna kreeg je punten om vervolgens zo veel mogelijk mensen te naaien met "straffen" (bv. Emmer water over je

kop, tabasco drinken, etc.) **Pepijn Gyselinck**, de arme stakker, was al het meest genaaid door verschillende seniors, terwijl hij zelf (nog) niemand iets had kwaad gedaan. **Krekel** daarin tegen, de sloeber, werd bijna heel het spel niet genaaid, tot hij op een gegeven moment helemaal vernietigd werd door de rest. Het waren een harde 10 minuten voor hem, maar eind goed al goed!

Na wat kleine spelen en een avondmaal gebeurde er tijdens de afwas iets eigenaardigs. **Lacha** smeedt schuim op **Koi** en wanneer deze haar wou wreken, liep **Lacha** weg maar stomweg tegen de keukendeur. Auw... Daarna begonnen we aan het avondspel "Ufoslag". Het is eigenlijk zeeslag maar dan in het echte leven. **Lynx**, **Koi** en **Lacha** kwamen eerst achter, maar verpletterden daarna het andere team door een snelle comeback.



Na het avondspel kregen we te horen van de JVG-leiding dat we eens mochten meevechten tegen de JVG's. Dit aanbod sloegen we natuurlijk niet af! Na het wilde gevecht was het tijd om van **Sitta** afscheid te nemen, maar **Jakhals** terug te verwelkomen. Na een dualistische en complexe gevoelsstrijd van afscheid en verwelkoming waren we helemaal uitgeput. Het was dodotijd voor de seniors.

Dinsdag 29 oktober

Jakhals maakte de kinderen wakker en gaf ze ochtendturnles als een monster. Whiiiiiiii! We rolden van de berg in het natte gras en liepen overal naartoe...Iedereen was compleet afgemat. Na de cornflakes maakten we onze inspectie en speelden voetbalspel: JVG's versus VG's + seniors. Hoewel het meer op rugbywedstrijd leek, wonnen de VG's + seniors. Na de maaltijd speelden we het spel van **Krekel** en **Pepijn Gyselinck**. Je moest zoveel mogelijk geld verzamelen d.m.v. allerlei opdrachten zoals ajuinen chappen, rauwe patatten eten en bruiswaterflessen volledig opdrinken. Dit geld werd achteraf bij het avondspel gebruikt om ingrediënten te kopen. Hierbij zaten **Lacha** en **Koi** wat krap bij de kas doordat **Lynx** en **Oehoe** een gigantisch kapitaal hadden bereikt de gokpost. Misschien zit hier wel een toekomst in?

Pepijn Gyselinck had in de Colruyt veel te veel gekocht. Hiermee was de stam wat minder blij. Toen het avondspel eindelijk was aangebroken, speelden we de Mastercheffinale. We kregen een uur de tijd om geile gerechtjes te maken. **Lynx** en **Oehoe** brachten een voorgerecht (wraps met rijst, zalm, zure room en een kleine afwerking van courgette) hoofdgerecht (tomatensaus en rijst) en dessert (overheerlijke gesmolten chocolade (shoutout **Oehoe**) met bananenstukjes) voor aan de jury (**Jakhals, Krekel** en **Pepijn**). **Lacha** en **Koi** brachten dit ook alleen op 1 bord... Als voorgerecht hadden ze 1 schelletje courgette in het bord. Het hoofdgerecht was superlekkere spaghetti en het dessert was een stuk chocolade. De overduidelijke winnaars waren **Lynx** en **Oehoe**. Hierna gingen de masterchefs een laatste keer slapen voor ze weer naar huis moesten gaan.



Woensdag 30 oktober

...Opstaan... de opgewekte **Lynx** was vandaag opmerkelijk stil. Maar toch kregen we een stevige turnles met zelfgemaakte kinetische energieballen (vreemd?). Nadat we net niet doodgevroren waren door de kille wind liepen we snel naar binnen voor een laatste ontbijt. Er werd snel gemerkt dat veel mensen zeer moe waren en toch wat humeurig hadden. Duidelijk tijd om naar huis te gaan en eens goed te slapen! We begonnen valiezen klaar te maken en de aangewezen kamers te kuisen. Hierna speelden we een potje voetbal met de VG's, maar met verdeelde groepen. 7 seniors tegen circa 18 man is niet bepaald een eerlijke strijd. Na een laatste lekkere maaltijd kregen, kwamen de bussen aan en konden we ze inladen. Hierna maakten we zoals gewoonlijk een cirkelformatie en namen we afscheid van elkaar. Na de nest- en patrouillekreten braken we het gelid... Krak! We stapten de bus op en vanaf de bus vertrokken was vielen alle oogjes alweer toe tot op het terrein. Aangekomen werd **Oehoe** verrast door zijn vriendin, die er plots ook stond?! Hij kon zijn ogen niet geloven, wat een cutie XoXo.

Het was weer eens een geslaagd kamp! Bedankt aan alle leiding (maar vooral onze eigen moderators) en de EL om weer een onvergetelijk kamp te maken voor ons. We vergeten natuurlijk ook de stam niet voor het lekkere eten die ze elk kamp maken. Tot de volgende keer!

Uw verslaggever ter plaatse,
Rechtvaardige Oehoe

Programma Seniors

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Lynx (lynx@dezwaluw.org of 0470/34.93.60) of Sitta (sitta@dezwaluw.org of 0471/24.27.59) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 23 november 2019, 14u00 tot 17u30

We filmen aan de Paasshow en Pepijntje kan zijn technieken afleggen + de rest kan zijn mouw vullen met badgen!

Zaterdag 30 november 2019

Geen vergadering.

Vrijdag 6 december 2019, 19u00 tot 22u00

Avondvergadering bowlen: afspreken aan Sint-Pietersplein om 19u! Neem allemaal 5 euro mee!

Vrijdag 13 december 2019, 19u00 tot 22u00

Avondvergadering filmavond: we kijken een film, met snacks en drinken! Daarna werken we terug aan Fly Away.

Zaterdag 21 december 2019

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 28 december 2019

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 4 januari 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 11 januari 2020, 14u00 tot 17u30

Stage: tijd om het leider-zijn te ervaren!

Zaterdag 18 januari 2020, 14u00 tot 17u30

Stage: meer tijd om het leider-zijn te ervaren!

Zaterdag 25 januari 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 1 februari 2020, 10u00 tot 17u30

Zwemmen (zonder moderators)

Zaterdag 8 februari 2020, 14u00 tot 17u30

Stage: nog meer tijd om het leider-zijn te ervaren!

Zaterdag 15 februari 2020, 14u00 tot 17u30

Onze groep is sterk, maar hij kan sterker: we gaan op teambuilding!!!

Zaterdag 22 februari 2020

Uitzonderlijk geen vergadering omdat het volgende week Fly Away is.

Zaterdag 29 februari 2020, 10u00 tot 17u30

FLY AWAY voorbereiden!

Zaterdag 7 maart 2020, 10u00 tot 17u30

Hebben we genoeg geld voor een pretpark? Hopelijk wel...spannend!

Zaterdag 14 maart 2020, 14u00 tot 17u00!

We staan klaar om te helpen voor de vol-au-vent! Intussen werken we onze paasshow af.

Zaterdag 21 maart 2020, 14u00 tot 17u30

Pottenbakken is de nieuwe mode! Wij volgen dus meteen deze trend!!!

Vrijdag 27 maart 2020 tot zaterdag 29 maart 2020

Leidersweekend, allemaal komen! Info volgt nog.

Zaterdag 4 april 2020 tot woensdag 8 april 2020

Buitenlands kamp!

Zaterdag 11 april 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 18 april 2020

Geen vergadering. ☹️

Zaterdag 25 april 2020, 10u00 tot 17u30

Vergadering voorbereid door Lacha en Roodborstje

Flemende Sitta

Helena Dierickx

Hoofdmoderator Seniors

sitta@dezwaluw.org

0471/24.27.59

Stoutmoedige Lynx

Tobias Haeck

Hoofdmoderator Seniors

lynx@dezwaluw.org

0470/34.93.60



Chris Bastiaens



Korteboeken 23
9930 Zomergem



t 0474 32 40 37

f 09 372 65 60

e info@pcrondom.be

i www.pcrondom.be

EVÍN

WINE STORE & BAR

EVÍN Wine Store & Bar
Sint-Margrietstraat 16
9000 Gent

